

Nadere kennismaking met...



Mijn naam is [Maureen Joan Hoogeboom](#) (1949), getrouwd (1969) met [Gijsbertus Franciscus van Brenk](#) (1945). De voorouders van de schoonouders "van Brenk - de Bruijn" komen uit stad Utrecht en de Betuwe.

Mijn b.b.h.h. zijn: wandelen, fietsen, zwemmen, yoga (20 jaar docente geweest), t'ai chi en genealogie. Met dit laatste ben ik al ruim 25 jaar prettig gestoord bezig. Vroeger, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, gewapend met pen en papier op de fiets en of de trein richting een archief ergens in het land. Tegenwoordig achter de computer met een hapje en drankje onder handbereik.

Mijn vader [Theodorus Marinus Hoogeboom](#) (Amsterdam 1920 - Medemblik 1988) zei altijd vol trots: "ik ben een ras Amsterdammer en de rest dat zijn maar ". en sloeg zichzelf daarbij nog net niet lens op de borst. Zou hij geweten hebben dat zijn opa [Klaas Hoogeboom](#) geboren is in Bergen (1849) en de generaties daarvoor uit Warmenhuizen e.o. kwamen? Klaas ging door de slechte omstandigheden op het platteland zijn geluk proberen in de grote stad, net als zoveel anderen.

De 19^e eeuw was niet iets om vrolijk van te worden. We hebben Napoleon gehad, vervolgens de afscheiding Nederland - België, het weer liet het afweten, slechte oogsten, veepest en de industriële revolutie kwam op gang. Op het platteland was er geen droog brood meer te verdienen.

Klaas trouwde in 1875 te Ransdorp met [Petronella Pauwels](#) (voorouders komen uit België), uit dit huwelijk o.a. een zoon [Theodorus Marinus](#), geb. Nieuwendam 1888 - overl. Amsterdam 1929. Theo trouwde met [Jeltje Fekkes](#) in 1912 (haar voorouders uit Hindeloopen), hun zoon (mijn vader) is geboren Amsterdam 1920 om vervolgens te verhuizen naar Alkmaar en via Ede naar Medemblik.

Wanneer ben je een "rasechte"? Hier was het zoiets van "Veni - vidi - foetsie" met andere woorden: "ik kwam, heb het gezien en ging er weer vandoor".

Terug in de tijd, terug naar het jaar zo rond 1670. Toen is waarschijnlijk oud opa [Anthony Pieterzn](#) geboren in Tuitjenhorn, hij trouwt rond 1700 met [Catharina/Trijntje Hendriks](#) (van de Burgh, vraag: is dit Eenigenburg?). Het echtpaar boert goed, - zowel met kinderen als met land. Hun zoon [Jan](#) (mijn directe oud opa, 1718 – 1797) gaat in Warmenhuizen wonen. Hij trouwt de eerste keer pro deo in 1745 met [Antje Sijmons](#) (de Groot). Trouwt in 1780 in de classe van f. 3,- met [Maartje Pieters](#) (Paardebos). Jan ondertekent de huwelijks akte zelf en Maartje zet een "kruisje". Maartje overlijdt al binnen het jaar. Slechts een paar maanden later in 1781 trouwt hij met [Catharina Misdorp](#). (Hij had tenslotte iemand nodig voor de kinderen, het huishouden en het bedrijf en wie weet vond hij haar nog aardig ook).

In 1797 stierf Jan en liet veel na. In zijn testament wordt over verkoop van veel land gesproken: 15 landjes, tuintjes of rietbosjes werden er verkocht, met een totaal bedrag van bijna f 3000,-- wat destijds een enorm bedrag was. Veel van de landnamen vind je vandaag de dag terug als straatnaam of industriegebied. Waarschijnlijk is hij ook iets van een kruidenier geweest. Toen meneer pastoor, Matthijs Boomhouwer, kwam te overlijden had hij nog een ferme rekening openstaan bij Jan. Deze bestond vnl. uit spiritualiën en sigaren.

De 19^e eeuw was dus afzien. De voorouders gingen van welgesteld naar armlastig, of zoals het spreekwoord luidt: "de geldkist en de bedelstaf staan niet ver van elkaar".

Er was altijd al belangstelling voor de voorouders, maar het duurde even voordat ik echt begon. Toen mijn oom zei: "doe het niet want je vindt alleen maar schorriemorrie, gajes, struikrovers en moordenaars", kon ik niet snel genoeg beginnen.

Wat is er nu leuker dan dat? Helaas ik ben ze niet tegen gekomen, althans bij de "Hoogebomen". Ze waren "beroemd noch berucht", niks criminelen maar harde werkers. Er is niets zo mooi als de geschiedenis van de "kleijne luijden" te achterhalen. Erg heldhaftig waren ze ook niet. Er zijn zegge en schrijve zeven Hoogeboom-mannen in het "Registre Civique" geteld, waarvan de oudste in 1761 geboren was.

Mijn vader trouwde in 1943 Alkmaar met een jonge dame uit Tilburg, [Adriana Arnolda Anna Maria van Puijfelik](#). Deze naam nu is in meer dan 50 variaties geschreven. (haar oma [Maria van der Linden](#) nam het niet zo nauw wie haar bed verwarmde). Niet alleen mijn moeder maar al haar voorouders kwamen uit Tilburg en omgeving en ze werkten in de wolindustrie. Een keer ben ik naar zo'n fabriek geweest en er stond slechts één machine te stampen, wat een herrie. Een bekend gezegde was: "houde gij ze mèr erm, dan hou ik ze wel stom" (Zie "De Brabantse spreekwoorden" door Drs. H. Mandos & M. Mandos-Van de Pol). De oud opa is Guillaume of Willem, gedoopt te Herentals 1732, tegenwoordig België.

Om onderzoek te doen moest ik naar Antwerpen. Bij het archief aangekomen zag ik dat het gesloten was. Er werd mij verteld dat het "moederkens dag" (Maria ten hemelopneming) was en veel gesloten was, iedereen wist dat toch. De taxichauffeur bracht mij gratis terug naar het station. Enige tijd later, na eerst gevraagd te hebben of ze open waren,

weer terug. Het was nog zo'n lekker ouderwets archief met heel veel houten kasten en laadjes. Om te onderzoeken hoe het werkte had je al een dag nodig, zo niet meer. Behalve dat, was alles in het Frans opgesteld. Een meneer zag dit alles aan en bood me, tegen een kleine vergoeding, aan om onderzoek te doen. Hij kende dit archief en de taal. Ik ben meneer Gaston Roggeman nog altijd dankbaar.

Onze kinderen hebben weinig tot geen belangstelling voor genealogie. Voor hen heb ik een fotoboek gemaakt bij de Hema. Het heet "De voorouders in beeld". Weinig tekst en heel veel plaatjes/foto's van heel vroeger naar heden. De tekst bestaat voornamelijk uit een stamreeks, met hier en daar wat meer informatie. Zoals de afstamming van mijn man zijn overgrootmoeder, zij was Petronella van Renesse, haar verre voorouders bezaten een kasteel in Renesse. De kinderen zijn erg blij met het boek. Een stukje geschiedenis voor hen en de kleinkinderen.

Eerder gepubliceerd in Nederlandse Genealogische Vereniging, Afdeling Hollands Noorderkwartier, aflevering 98, juni 2014

